

Drie keer Cub

Op deze foto moeten veel mensen nog hun vader, oom of opa terug kunnen vinden. Voor ons als werkgroep is het echter een groot raadsel:

- Waar is deze foto genomen ?
- Is dat niet vreemd, die hoed en die pet op het dak !
- Waarom zitten deze mannen daar ? Horen ze bij een vereniging, een (vak)bond ?
- Wanneer is deze foto genomen ?

We zijn met deze foto al wel “de boer op” geweest, en in de eerste rij zijn 3 personen herkend die alle drie Jacobus (dus Cub) heten: de eerste zittend links is Cub Kuijpers, naast hem zit Cub Graven en nummer 6 vanaf links in deze rij zou Cub van Schaijk zijn. Onder de hoed staat mogelijk Albert van Zwolgen en de lange man, die onder de pet staat is waarschijnlijk wel Janus Roeffen. Helemaal rechts zit Wim van Geffen.

Maar er zijn er nog veel meer..... Wie helpt ons verder ?

WHAM: wat hebben wij en wat zoeken wij?

We hebben helaas nog geen lijsten van wat zich allemaal in ons archief bevindt. We kunnen alleen een globaal overzicht geven van de meeste zaken. Dit overzicht is dus nog verre van compleet, maar het geeft een beeld.

- Duizenden foto's van personen, (verenigings) activiteiten en gebeurtenissen in Alphen vanaf ±1900
- Ruim 1300 bidprentjes van mensen die tenminste een deel van hun leven in Alphen hebben gewoond vanaf ±1880
- Meer dan duizend krantenknipsels over personen, activiteiten en gebeurtenissen in Alphen vanaf ±1890
- Tientallen amateurfilms van activiteiten en gebeurtenissen in Alphen vanaf ±1960
- Meer dan 100 ansichtkaarten van Alphen vanaf ±1900
- Tientallen verenigings- of clubblaadjes, van bijvoorbeeld s.v. Avios, c.v. De Plèkkers, Dartsclub 't Anker, De Deurdouwers, Buurtvereniging de Heutènders
- Heel veel losse zaken met een opdruk uit Alphen, zoals glazen, sleutelhangers, pennen, stickers, tegels, ballonnen en dergelijke
- Honderden geboortekaartjes, trouwkaarten en rouwkaarten vanaf ±1960
- Ongeveer 15 jaargangen van de UNION

Al dit soort zaken blijven we natuurlijk zoeken. Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas (WHAM)

Johan de Jong tel. 56 1557 Ben van Dijk tel. 56 1942
Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 Jan van der Voort tel. 56 1632

email: wham@alphenaandemaas.com www.alphenaandemaas.com

Nieuwsbrief december 2006

Alphense Historie in de Union.

Met ingang van deze uitgave willen we proberen elke maand in de Union wat oude foto's te publiceren. Daarmee willen we werken aan het doel van onze werkgroep: de informatie over Alphen, die we met z'n allen (nog) weten, vastleggen, maar ook weer verspreiden voor alle geïnteresseerden.

Onze eerste actie daartoe, de uitgave van het boekje **Alphen aan de Maas in oude ansichten**, heeft fantastische reacties opgeleverd!

Dankzij sponsoring door Lighthouse Benelux zijn we nu ook in staat elke maand goed gekopieerd fotomateriaal voor de Union aan te leveren. Daardoor kunnen wij de inwoners van Alphen bereiken. En dat zijn weer net de mensen die we nodig hebben voor onze informatie.

Meestal denken mensen dat ze niets belangrijks weten van vroeger. *“Ik ben nog niet zo oud, dus aan mij heb je niks”*, horen wij vaak. Toch is er enorm veel kennis over dingen die in Alphen gebeurd zijn en te zien zijn. Ook al heb je het zelf niet gezien, toch hebben je ouders het misschien tegen je verteld, toen je jong was. *“Waar jij nou woont, was vroeger de schutskooi”*. *“De oude kiosk van de harmonie, die stond daar naast slagerij Sleijpen”*. *“Toen het watersnood was stond het water in ons huis tot aan dit raam, en hier kun je nog zien waar de roeiboot tegenaan heeft gelegen”*.

Ook dit soort informatie willen we graag vastleggen. Schrijf zulke dingen op een briefje, en geef het aan iemand van onze werkgroep. Of spreek iemand aan of bel even. Wij zijn blij met uw reacties ! Door middel van foto's met vragen willen wij iedereen nog eens extra prikkelen om te gaan graven in de historie van Alphen !

We hopen op veel reacties.



Dijkzicht Kerkeinde.

Deze foto is rond 1900 genomen op de hoek van de Kerkstraat en de Kerkdijk. Prachtig is hier te zien hoeveel mensen er voor de fotograaf zijn uitgelopen en trots met fiets, paard of huisdier poseren op de straat. De ansichtkaarten na 1950 tonen juist overal vrijwel lege straten!

Rechts op de foto ziet u het café van Johannes (Hannes) van Wichen. Zijn achterkleinzoon Tonnie van Wichen heeft thans in Alphen ook nog een café aan de dijk, maar dat staat op een andere plaats, n.l. aan de Molendijk). In het gebouw op deze foto is nu een fysiotherapiepraktijk gevestigd.

We hebben geen namen van personen op deze foto. De mannen met de fiets en de man te paard zullen waarschijnlijk verder van huis zijn, waardoor moeilijk is na te gaan wie het zijn. Links en rechts zien we grote hooimijten. Bekend is dat Gijs de Leeuw rechts langs deze dijk een schuur had. De huizen (en/of schuren) in het midden op de foto zijn er niet meer. Op deze plek is nu het speelterrein van de Peuterspeelzaal. Van wie de huizen op deze foto zijn is ons helaas (nog) niet bekend. Het is wel lang geleden, maar misschien weet iemand het nog van horen zeggen?

De twee dames rechts bij de heg horen misschien tot de familie van brouwer Piet de Leeuw, die op de hoek tegenover het café op de foto woonde. Was het zijn vrouw, Johanna Mechelina Mollenberg (geb. 1860), en zijn zus Gerarda Johanna (geb. 1866)? Bekend is wel dat uit deze familie veel kinderen gestorven zijn aan TBC. In de tuin stond voor deze kinderen altijd een "huisje". Misschien heeft iemand hierover nog wel informatie of foto's.

Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Informatie over deze foto staat op de volgende pagina.

