

Geen oplossing zoekplaatje oorlog of storm.

Soms verwachten we dat niemand meer iets van de foto zal herkennen, en dan is er onverwacht een reactie. Bij deze foto uit de nieuwsbrief van november 2008 hadden we snel een reactie verwacht, maar we hebben van niemand iets gehoord!



In ieder geval staat voor ons de locatie vast: de Schansedijk, tegenover huisnummer 3. Als aanvulling hoorden we nog, dat ook Has en Stien de Leeuw in dit huis hebben gewoond.

WHAM: wat zoeken wij?

Wij zoeken foto's, video's, 8mm films, bidprentjes, oude akten, ansichtkaarten, krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten, verenigingsblaadjes, landkaarten en andere zaken met een opdruk uit of over Alphen (ook recente exemplaren).

We hebben al veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denk niet te snel: dat kennen ze vast al. Als u ons belt, voorkomen we misschien dat er iets waardevols wordt weggegooid. Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, horen wij het graag. Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen.

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

p/a Greffelingsestraat 23
6626 AN ALPHEN (Gld)

Elke donderdagavond in Dorpshuis
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur

CVB Bank 91.84.97.752
KvK nr. 11069033

Johan de Jong tel. 56 1557
Ben van Dijk tel. 56 1942
Jan van der Voort tel. 56 1632
Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425

email: wham@alphenaandemaas.com
www.alphenaandemaas.com

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas Nieuwsbrief

Januari 2009

De beste wensen voor het nieuwe jaar!

Zoals gebruikelijk in deze tijd wensen wij alle trouwe lezers van deze nieuwsbrief voorspoed en geluk in het jaar 2009. Als Werkgroep hopen wij dat de belangstelling voor de historie en de bijdrage daaraan door (oud) inwoners op gelijke voet mag verder gaan als vorig jaar: wij zijn dik tevreden!

Als prachtige afsluiting hoorden we op de valreep van 2008 nog, dat we, dankzij de inspanningen van onze plaatselijke politicus, voortaan ook mogen rekenen op een jaarlijkse gemeentelijke subsidie! Dat was voor ons, wat je noemt een goed uiteinde!

De Heuvelstraat (1966).

Wie in Alphen enig hoogteverschil wil vinden, en daarbij aan de Heuvelstraat denkt, komt bedrogen uit. Afgezien van een paar verkeersdrempels is er geen helling te bespeuren in deze straat. Vóór 1930 komt de straatnaam



helemaal niet voor in Alphen!

Het gedeelte op deze foto, tussen de aftakking naar de Middendam en de Lindenlaan, is dan nog een onverhard verbindingspad dat uitkomt op de vroegere straat Donkerbosch en zo op de Greffelingsedijk. Tot deze aftakking van de Middendam heet de weg dan nog: Sluissteeg.

Door het aanleggen van de Dijkgraaf de Leeuwweg tijdens de ruilverkaveling, wordt de Heuvelstraat tot een belangrijke verbindingsweg, breed en met een laanachtig beeld.

De straat is dus niet zo genoemd omdat hij over een heuvel gaat. Op oude kaarten is de naam "de Heuvel" te vinden voor stukken land die liggen waar de Heuvelstraat op de Lindenlaan uitkomt. Het ligt dus voor de hand dat de weg naar deze landerijen daar zijn naam aan ontleend heeft.

Januari foto van de WHAM kalender.



Wie in Alphen op zoek gaat naar het oudste bouwwerk zal moeiteloos terecht komen bij de St. Lambertuskerk. Toch geldt deze respectabele ouderdom maar voor een deel van het gebouw: de toren en de muur aan de zijde van het kerkhof. Het overige deel van de kerk is bij de restauratie helemaal afgebroken en ruim 75 jaar geleden opnieuw opgebouwd. De kerktoren wordt door deskundigen geschat gebouwd te zijn tussen 1000 en 1100. Ondergrondse delen van de kerk

zijn waarschijnlijk nog ouder.

Van tijd tot tijd is het mogelijk deze overblijfselen van deze eerder gebouwde kerk te bezichtigen, door de trap af te dalen onder het rooster voor de toren. Juist boven dit rooster zit een ronde steen, bestaande uit twee delen. Tijdens de restauratie zijn deze stenen in de omgeving gevonden. In de rechtse steen is een wijdingskruis zichtbaar. Daarom is deze steen boven de toreningang van de kerk ingemetseld.

Vóór de kerk hebben we in Alphen een prachtig plein, wat bij allerlei evenementen geweldig dienst doet. Tijdens Pleinpop is dit plein zelfs helemaal overdekt! De meeste mensen kennen dit plein als Kerkplein, volgens het straatnaambord is het: Burg. Baltussenplein en een lang weekend per jaar heet het Pleinpopplein.

Op de foto van de kalender is dit plein bouwland, daarvoor was het boomgaard.

In 1968 werd het huidige plein aangelegd. Burgemeester A.J.A. Baltussen, was van 1950 tot 1966 burgemeester van de gemeente Appeltern, waar

lees verder →

Alphen bij hoorde. Hij werd later burgemeester van Groesbeek. Ter gelegenheid van de naamgeving van het plein werd hij op het gemeentehuis in Maasbommel uitgenodigd en hij ontving 29 jan. 1970 een foto van het plein uit handen van burgemeester W.C. Hillenaar.

Zoekplaatje sacramentsprocessie 1966.

In onze fotoalbums vonden we 2 prentjes van een sacramentsprocessie. Helaas zonder een enkele naam! De foto is nog niet zo oud, en de bruidjes en misdienaars op deze foto zijn hier waarschijnlijk zo'n jaar of 7. Dat brengt ons bij de jaren 1958-1960. Wie in die tijd geboren is, is nu ongeveer 50 jaar!



Onze vraag voor deze maand: welke Abraham/Sarah herkent zich hier in deze rij, samen met misschien andere klasgenootjes. Zag u bij iemand in de buurt laatst zo'n mooie pop buiten, zoek dan eens goed naar gelijkenissen. Wij zijn blij met iedere suggestie die er voor zorgt dat deze prent niet naamloos in onze albums blijft staan.

Vanzelfsprekend kunnen wij zorgen voor een mooie afdruk van deze foto als u hem zelf niet in uw bezit hebt.
