

Zoekplaatje Schoolreisje Duitsland (1)

Net als vorige maand hebben we ook deze keer een foto afkomstig uit het album van juffrouw Annie de Leeuw. Voor de duidelijkheid is de foto in tweeën geknipt. Volgende maand volgt de linkerhelft van de foto.



Het gaat deze keer om een schoolreisje naar Vossenbergr in Duitsland, zoals op het bord te lezen is. Op het andere deel van de foto is in ieder geval Meester van Oorsouw herkend en omdat de foto uit het album van juffrouw de Leeuw komt, zal zij waarschijnlijk ook ergens op de foto staan, maar wij hebben haar nog niet ontdekt. Verder is er niets bij ons bekend over dit plaatje dat waarschijnlijk ongeveer 75 jaar geleden gemaakt is. Wie kan ons vertellen wie er op de foto staan en of dergelijke uitstapjes, helemaal naar het buitenland, wel vaker gemaakt werden. Het is lang geleden, maar mogelijk herkent u toch nog opa, oma, vader of moeder. Wij zijn zeer benieuwd!

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

p/a Greffelingsestraat 23
6626 AN ALPHEN (Gld)

Elke donderdagavond in Dorpshuis
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur

RegioBank 91.84.97.752
KvK nr. 11069033

Johan de Jong	tel. 56 1557
Ben van Dijk	tel. 56 1942
Jan van der Voort	tel. 56 1632
Adrie van Hoogstraten	tel. 56 2425

email: wham@alphenandemaas.com
www.alphenandemaas.com

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas Nieuwsbrief

Mei 2011

De burgerlijke stand.

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat in Nederland de Burgerlijke Stand werd ingevoerd. Sinds 1811 moeten ambtenaren aantekening maken van geboorte, huwelijk en echtscheiding en van overlijden. Dit gebeurt per gemeente, en elke akte wordt in tweevoud opgemaakt.

Wat nu Nederland is, maakte van 1810 tot 1813 deel uit van Frankrijk, en daarom vielen we onder de Franse wet. Daar bestond deze verplichting tot registratie al sinds 1792.

Tot 1811 was het gebruikelijk dat de kerk de doop-, trouw- en begraafgegevens noteerde. Dat gebeurde niet overal op dezelfde manier. Ook ontbraken vaak familienamen en omdat veel mensen niet konden schrijven werden (dezelfde) namen vaak verschillend geschreven. De meeste mensen stonden bekend onder een naam waarbij hun voorvaderen genoemd werden: Koen van Kees van Koene. Toch staan in de doopboeken van Alphen ook al veel achternamen.

Gemeente Alphen.

Tussen 1811 en 1817 was ons dorp Alphen een zelfstandige gemeente! De ambtenaren beginnen met een 'Beschrijving van de toestand van de bevolking', de État Population. Voor Alphen worden van 686 personen de gegevens in het Frans genoteerd. Er is nog een aanvulling met 53 en 37 namen.

De eerste geboorteakten van onze gemeente zijn ook in het Frans, waardoor het wel moeite kost om ze te ontcijferen. Bovendien zijn ze aanvankelijk helemaal met de hand geschreven.

De eerste Alphenaar die in de Burgerlijke Stand staat ingeschreven, is Christiaan van de Werd. Hij wordt geboren op 18 januari 1811 en is de eerste zoon van Jan van de Werd en Adriana Mollenberg, die daarvoor al 2 dochters hadden. Christiaan trouwt op 50-jarige leeftijd met Petronella van der Woerd, maar uit dit huwelijk worden geen nakomelingen geboren. Christiaan wordt 80 jaar en sterft in Alphen op 23 maart 1891.

Bij een achternaam als Van de Werd kom je ook in de Burgerlijke Stand nog veel variaties tegen (Wert-Werd-Werd) die het zoeken niet gemakkelijk maken. Vader Jan van de Werd werd door de pastoor in 1808 nog als Jan van der Weerd genoteerd.

(wordt vervolgd).

Ooievaars in Alphen.

Iedereen in Alphen kent ze natuurlijk: de ooievaars die broeden in een nest op de boom bij de 't Oude Ambacht. Het is al weer ruim 7 jaar geleden dat Willie van Zon met een kraanwagen het nest wist aan te brengen op de top van één van de bomen van 'het eilandje'. Meteen al werd het nest door ooievaars bezocht, maar het duurde toch een paar jaar voor er gebroed werd. In 2009 waren er zelfs 3 jongen, iets teveel van het goede. Vorig jaar werd het nest voortijdig verlaten door voortdurende pesterijen van kraaien. Dit jaar verloopt het broeden veel rustiger. We zullen snel kunnen zien hoeveel jongen er dit jaar uitvliegen.

Behalve het nest bij de tingieterij zijn er in Alphen dit jaar nog 4 nesten: langs de Doorbraakdijk bij nr. 6, langs de Maria Veldweg achter het huis van Arjan Hol, aan de Nieuwe Schans bij 't Veerhuis en achter het huis aan de Heuvelstraat nr. 54. Van deze laatste hebben we geen foto.



Alphen was vroeger ook een geliefde plek voor de ooievaars. In 1933 stonden er in de Gelderlander verschillende vermeldingen.

Op 6 maart wordt er in De Waalbode zelfs vermeld dat er 2 ooievaarsparen nestelen en op 8 aug. blijken in beide nesten 2 jongen geboren te zijn. Het

jaar 1933 zal 'met gulden letteren' in het archief worden opgetekend: voor het gevaar van uitsterven hoeft men nu niet bevreesd te zijn!

Alphen

De ooievaars. Op een van de laatste warme, zonnige lentedagen hebben wij evenals 't vorig jaar in ons dorp weer de ooievaars mogen begroeten. Getrouw aan hun natuur, zijn ze andermaal vanuit de warmere zuidelijke landen op hun oude nest komen neerstrijken om eenige maanden te midden van onze stillevenende, rustige dorpsbewoners door te brengen. 't Is en blijft een der kenmerken van het landschapsschoon, dat steeds ieders aandacht trekt. Van deze trekvogels, die alle andere in de natuur levende vogels in onze streken overheerschen en hun kleppen doen horoen niet alleen in de vroege van den zomermorgen, maar ook en vooral in den schemer van den vallenden avond, gaat een niet te beschrijven bekoring uit. De ooievaar is en blijft de vriend en de vreugde der kinderen, wier hart en mond hun aanhankelijkheid ten opzichte van dezen zwartwit gevederden vogel steeds verraaft, wanneer hij vanaf zijn nest vlak over huis en akker zich neerzet langs slooten en plassen, hotzij om ovedsel te zoeken, hetzij om bouwstoffen te vergaren voor het in orde brengen van zijn nest.

Artikel uit De Gelderlander van 14 april 1933

Als plaats waar de ooievaarsnesten te vinden zouden zijn geweest, kennen we de hooiberg van de boerderij van Joh. Albert de Leeuw naast de Kerk. Dit nest zou al sinds 1918 bestaan! Maar er moeten zeker nog Alphenaren zijn die ons de andere plek kunnen noemen. In 1934 is er nog een melding door de Keuring en Ringdienst van 3 jongen. Daarna worden tot 1940 alleen éénlingen waargenomen.

Meer informatie en foto's op www.alphenaandemaas.com.

Gedeeltelijke oplossing zoekplaatje Mariënhof in de Reut

Ons zoekplaatje van maart heeft maar een paar reacties opgeleverd. Door een aantal mensen werd links naast Tini van Dijk, Tekla van Geffen herkend. In de persoon twee plaatsen links van Tekla werd Marion van Schip gezien.



Wie helpt ons verder. De foto is nog niet zo oud, dus dat moet beter kunnen. Op onze site www.alphenaandemaas.com is de foto groter en in kleur te bekijken, wie weet helpt dat u op weg.