

Zoekplaatje eerste klas!



We hebben een prachtige kleurenfoto aan onze uitgebreide verzameling schoolfoto's mogen toevoegen uit het jaar 1957. Het betreft de kinderen van de eerste klas. Ruw geschat zijn ze nu dus net de zestig gepasseerd. Een geweldig zoekplaatje, want wij herkennen nog maar weinig mensen. Op deze foto staat nog maar de helft van de (38) leerlingen, om de gezichten wat groter te krijgen.

De hele foto is te zien op onze site www.alphenaandemaas.com waar u ook rechtstreeks met namen via e-mail kunt reageren.

Wij denken te herkennen nr. 2 Tini Gremmen, 8 Koosje de Leeuw, 9 Marijke van Zon, 13 Maria Tijssen, 16 Ria van de Broek en 18 Adrie Peters. En U?

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

p/a Greffelingsestraat 23
6626 AN ALPHEN (Gld)

Elke donderdagavond in Dorpshuis
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur

RegioBank 91.84.97.752
KvK nr. 11069033

Johan de Jong	tel. 56 1557
Ben van Dijk	tel. 56 1942
Jan van der Voort	tel. 56 1632
Adrie van Hoogstraten	tel. 56 2425

email: wham@alphenaandemaas.com
www.alphenaandemaas.com

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Nieuwsbrief

Maart 2012

Ingekomen stukken

We mogen als Werkgroep zeker niet klagen wat betreft de spullen die ons worden aangereikt om te bewaren in ons documentatiecentrum! De laatste maanden waren daar zeer bijzondere spullen bij, die het noemen waard zijn en waardoor u een indruk krijgt van hetgeen bij ons te vinden is.

- Van het Gilde Petrus en Paulus, een groepje mensen die ruim honderd jaar geleden een stuk land in hun bezit kregen (Gildekamp) en verpachtten, kregen we kopieën van hun reglement uit 1900.
- Een aantal zeer bijzondere bidprentjes (waarvan één uit 1875) kwam van de familie Henzen aan de Nieuwstraat (Dreumel).
- Nel Hensen-Strijbosch verraste ons met een lading oude foto's, onder meer van de beginjaren van Camping het Zonnestrand en een prachtige luchtfoto uit 1968.
- Gijs van Hoorn bleek een aantal krantenberichten uitgeknipt te hebben, die wij nog niet kenden.
- Bij Mieke Kuijpers mochten we in een oud fotoalbum kijken en we scanden daaruit mooie foto's van de Wimboys en de motorcoureur Albert Derks.
- De meest bijzondere bijdrage werd ons rechtstreek vanuit Canada toe gestuurd door Martin van de Wert (broer van Cornelis, Kees en Lena)! Via Alphenese inwoners en onze website kende hij onze werkzaamheden en hij stuurde als bijdrage oude familiefoto's uit de tijd dat hij nog in Alphen woonde. Ook had hij nog een waardevolle aanvulling op onze luchtfoto's, een boekje over de bouw van de stuw en oude krantenberichten!

Al deze gevers hartelijk dank: jullie geven het goede voorbeeld!

Mijn naam is Haas

De naam Haas was in de vorige eeuw in Alphen welbekend. De koster van de Hervormde kerk, Willem Frederik Haas (foto volgende pagina), woonde in de Schoolstraat tegenover het kerkje. Veel mensen in Alphen die de 70 zijn gepasseerd dreunen zonder moeite het versje op:

Mevrouw Haas maakt bekend: sikken bokken: 60 cent.



In het gezin Haas waren 2 kinderen, Leida en Cor. Van Cor Haas komen we in ons archief nog een aantal foto's tegen. Hij was namelijk fotograaf, en daarom voor onze verzameling zeer interessant. Ongetwijfeld zijn er nog vele foto's die hij heeft gemaakt in oude fotoalbums te vinden en wij zouden daar natuurlijk graag een scan van maken om zo zeker te zijn dat deze foto's niet verloren raken.

Op zoek naar familieleden, die ons daar bij zouden kunnen helpen, kwamen we een onverwacht bericht in een krant van 1940 tegen:

Onze dorpsgenoot blijkt dus in zijn jeugd een heldendaad te hebben verricht. Wat dichters bij huis de kranten nagezocht, vonden we over dit verhaal nog wat leuke details:

Beide jongens waren broertjes, en Cor had de ene al op de kant, toen hij de tweede nog van de bodem van de gracht haalde. Maar ze wilden niet naar huis, voordat ook hun fiets uit het water was gehaald. Als typische bijzonderheid vermeldt de Tielsche Courant van 31 mei: *“dat de jongste knaap, die als gezegd reeds op den bodem van de gracht lag, bij zijn thuiskomst wat kleingeld, dat hij van het doen van boodschappen over had, nog precies zoo in zijn hand had als op het oogenblik van de nog zoo gelukkig afgelopen buiteling. Er ontbrak niet één cent aan.”*

Ons archief maakt het mogelijk om na te gaan hoe en wanneer deze familie in Alphen terecht is gekomen. We gaan daarvoor terug naar mei 1876. Johan August Haas, geboren in Den Haag op 25 december 1817, komt dan met zijn gezin (6 kinderen) naar Alphen als onderwijzer van de Hervormde school. Tussen 1852 en 1889 heeft Alphen namelijk 2 scholen. Deze onderwijzer heeft daarvoor ruim 10 jaar in Zaltbommel gewoond. Het Hervormd onderwijs werd maar aan een klein groepje kinderen in eigen huis gegeven. Zijn voorgangers plaatsten advertenties met de kop: kostschool Alphen. Er zullen dus kinderen uit andere plaatsen hier onderwijs hebben gevolgd. Zover we informatie hebben kunnen vinden was Johan August Haas de laatste Hervormde onderwijzer in Alphen.

JONGEMAN REDT TWEE JONGENS
 Door snel ingrijpen heeft de ongeveer 22-jarige fotograaf C. Haas uit Alphen aan de Maas twee jongens uit de Tielsche stadsgracht gehaald en hen daardoor van een zekeren dood gered. Door een speelsche onvoorzichtigheid van den 11-jarigen Frans Roberti, die bij zijn 14-jarigen broer Robert achterop de fiets meereed, raakte deze het stuur kwijt en kwam zoodanig te vallen, dat beiden in het achter de Looierstraat gelegen gedeelte van de stadsgracht terecht kwamen. Cor Haas, die de plons hoorde, sprong te water en wist de beide jongens behouden aan wal te brengen.

Oplossing zoekplaatje Man met snor



Voor we zelf de Union van januari open hadden wist Lambert Derks ons al te melden dat de man met snor als (aannemer/timmerman) Albert Derks (1878-1942) door het leven ging.

Hartelijk dank voor de melding, ook alle mensen die ons daarna nog tipten!

Parochiehuis

Pastoor Van Schaijk, van 1947 tot 1962 pastoor van Alphen, doet in de vijftiger jaren veel moeite om Alphen aan een nieuw verenigingsgebouw te helpen. Hij wil graag dat het kerkbestuur de zeggenschap over dit gebouw krijgt. De grond om dit parochiehuis te bouwen ligt recht tegenover de pastorie (nu Kerkstraat 4) en wordt geschonken door de burens: de gezusters de Leeuw.

In oktober 1958 gaat de eerste spade in de grond en in augustus 1959 is het parochiehuis gereed. Er is een ruime zaal (14 x 8 m) waar men gemakkelijk 200 mensen in kan plaatsen met een toneel (8 x 5,5 m). Onder het toneel zijn kleedkamers en er is nog een aparte vergaderruimte.



Architectenbureau Elemans uit Ravenstein maakt de tekeningen en Gerrit van Heck uit Alphen is de aannemer.

Eens bijzonders van het gebouw is dat de ingang aan de voorkant (van de zaal) komt, dit om

te stimuleren dat men op tijd komt voor een voorstelling (bij de exploitatiebegroting gaat men uit van 25 toneel/filmvoorstellingen per jaar). In het gebouw komt ook een kleine bibliotheek.

In 1961 vindt een deel van de kleuterschool tijdelijk onderdak in dit gebouw. Het parochiehuis bood de Alphenese verenigingen onderdak tot 1970.