



### Ontzanding 60 jaar geleden

De oude Maas bij de Nieuwe Schans is bij de Maaswerken in 1934 afgesneden. De Maas werd toen verlegd richting Oijen. Een stuk grond, "de puntwerd", tussen de Oude en de Nieuwe Maas bleef in gebruik als weiland.



Twintig jaar later werd de grond uitgebaggerd tot een diepte van zo'n 30 meter. De

baggermolen waarmee dat toen gebeurde kan zich natuurlijk niet meten met zijn opvolger die nu dienst doet bij het zandwinningproject Over de Maas. Maar ook toen al zijn vele kubieke meters zand uit de oude rivierbodem met schepen vervoerd om te dienen als metselzand. Schepen die het zand door hun bodem weer konden lossen, brachten ongeschikt zand naar de oevers. Daardoor ontstond op enkele plaatsen een plek die bij zwemmers in trek was, omdat de bodem daar minder snel diep werd. De plek, gelegen bij de



veerweg, kreeg zo de naam "het strandje van Mering", genoemd naar een schipper die daar met zijn boot lag. Heel wat jaren later was het weiland bij deze zwemplek van Eb Story. Zijn vrouw Dina vroeg de zwemmers een kleine vergoeding als zij op deze plek kwamen zwemmen. Verschillende Alphenaren kunnen nog aanwijzen waar "de Costa del Dina" was.

De Oude Maas is jaren later nog eens verder uitgebaggerd en verbreed, zodat nu van de "puntwerd" nog maar een smalle strook is overgebleven.

#### Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

p/a Greffelingsestraat 23  
 6626 AN ALPHEN (Gld)

Elke donderdagavond in Dorpshuis  
 de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur

RegioBank NL45RBRB0918497752  
 KvK nr. 11069033

Johan de Jong	tel. 56 1557
Ben van Dijk	tel. 56 1942
Jan van der Voort	tel. 56 1632
Adrie van Hoogstraten	tel. 56 2425

email: wham@alphenaandemaas.com  
[www.alphenaandemaas.com](http://www.alphenaandemaas.com)

## Watersnoodwoning van het Belgisch Rode Kruis

Na de watersnood van 1926 schonken de regering, burgers en ook het Rode Kruis geld voor het herstel van de schade van deze ramp. In Alphen werd daarmee eind 1927 ook een woning gebouwd aan de Citadelstraat. Door het Belgisch Rode Kruis was deze woning bedoeld om kosteloos onderdak te verschaffen aan bejaarden.



Overwegende, dat het in de bedoeling van het Bouwbureau ligt het be-  
dient wensch te Alphen een h.g. oud-  
mannen- en vrouwenhuis te stichten  
waar kosteloze afzonderlijke huisvesting  
verschaffd zou kunnen worden aan  
een beperkt aantal ouders van Alphen;

Op deze oude foto, die we kregen van Gerrit Story, zien we Hanneske van Brink. Hij was één van de eerste bewoners van dit huis dat op de achtergrond te zien is. Hij werd geboren in Alphen op 12 september 1851. Zijn vrouw

Jacomine Prosman overleed in het jaar na de watersnood op 18 december 1926. Hannes heeft bijna tien jaar in het huis gewoond, hij overleed op 23 oktober 1935. Zover wij kunnen vinden woonde toen aan de andere kant in het huis een paar jaar Jan van Lent, schilder, geboren 23 oktober 1853. Gerrit Story weet zich nog goed te herinneren dat links Kees Tijssen woonde met zijn vrouw Anna Hoff, en rechts Reintje van Teeffelen en zijn zus Dientje van Teeffelen. Dientje werd later in Alphen bekend als huishoudster van pastoor Peters.



## WHAM: wat zoeken wij?

Wij zijn altijd op zoek naar foto's, video's, 8mm films, bidprentjes, oude akten, ansichtkaarten, krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten, verenigingsblaadjes, landkaarten en andere zaken met een opdruk uit of over Alphen.



Ook recente exemplaren zijn welkom, die worden ook ooit oud. Dus nu is het de tijd om ze te bewaren

We hebben al heel veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denkt u niet te snel: dat kennen ze

vast al. Als u ons even belt, voorkomen we misschien dat er iets waardevols wordt weggegooid.

Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen.

---

## Vorig zoekplaatje (echtpaar)

Welgeteld één reactie kregen we op ons vorige zoekplaatje: het zou Broer de Ruijter met zijn vrouw Grada van Os wel eens kunnen zijn. Dit echtpaar is vanuit Alphen naar Canada vertrokken.

We bewaren deze suggestie, tot iemand ons misschien wijzer kan maken.



---

## Zoekplaatje schoolfoto juffrouw Hol

Op de schoolfoto op de achterpagina van deze nieuwsbrief zullen veel mensen wel iemand herkennen. Maar we hopen natuurlijk op een oplossing van de hele klas. De foto (in kleur) is genomen in het schooljaar 1966/1967. Het was waarschijnlijk klas 3. We hebben namelijk van dat schooljaar ook foto's van klas 4, 5 en 6. Natuurlijk zijn we heel benieuwd of iemand van dit schooljaar een foto heeft waar klas 1 (met waarschijnlijk juffrouw de Leeuw) of klas 2 op staat. Het zou mooi zijn als we de serie compleet konden maken.

---