

De honderdste nieuwsbrief!

Sinds de maand december van het jaar 2006 vindt u in elke uitgave van de UNION een nieuwsbrief van WHAM. Deze publicaties met historische wetenswaardigheden over Alphen werden aanvankelijk gedrukt en later gesponsord door Lighthouse. Medewerkers van WHAM stellen de inhoud samen en leveren de afgedrukte exemplaren aan bij de redactie van UNION. Een aantal jaren werd er in december een extra blad gemaakt met puzzels over Alphen. Wij zijn trots dat we deze honderdste (dubbele) nieuwsbrief in zijn geheel kunnen vullen met informatie over een man die niet alleen voor Alphen, maar voor de hele streek, enorm veel heeft betekend: dijkgraaf J.G. de Leeuw.

Dijkgraaf De Leeuw

Lang niet iedereen in Alphen weet, dat de Dijkgraaf de Leeuwweg genoemd is naar burgemeester en dijkgraaf Johannes Gijsbertus de Leeuw. Hij werd op 17 augustus 1884 geboren in Alphen als oudste zoon van burgemeester Petrus Gradus de Leeuw en Maria Sophia Catharina Elsen.

In de periode 1896-1904 studeerde hij in Megen op het gymnasium. Titus Brandsma was daar zijn studiegenoot. Op 10 februari 1917 trouwde hij met Theodora Johanna Buunen.

Gezin

De elf kinderen van het gezin De Leeuw - Buunen werden allemaal in Alphen geboren tussen 1917 en 1931. Er woonden hier in die tijd verschillende families De Leeuw en omdat er ook niet veel variatie in voornamen was, werd bij de zonen en dochters uit dit gezin als bijnaam "van d'n burgemister" vermeld. Zoon Jo werd ook burgemeester, eerst in Beek en Donk en later in Best. Twee zonen en een dochter bleven hun hele

leven in Alphen in de Lindenlaan wonen. Antoon woonde op nummer 11 en stierf in 1997. De jongste zoon Bert woonde op nummer 13, waar hij in 2009 is gestorven. Dochter Truus was in Alphen kleuterleidster. Ze woonde tot haar dood in 1998 in het ouderlijk huis aan de Lindenlaan op nummer 6.

