

In de krant van vijftig jaar geleden...

Poolvos

Begin augustus 1966 stond in een tiental kranten het bericht dat J. Jagtenberg uit Alphen aan de Maas bij het jagen een poolvos had geschoten. Poolvossen huizen in Noord-Amerika, Noord-Europa en Noord-Azië en op Groenland en IJsland. Hoe kan dit dier hartje zomer in onze omgeving terecht zijn gekomen? Of is het een "broodje aap"-verhaal in de komkommertijd bij de krant?



Na enig speurwerk troffen we gelukkig ook het artikel met foto aan in de Maas en Waal editie van de Gelderlander. Daarin werd vermeld dat het dier al medio



maart was geschoten. In augustus was vanuit Artis de conclusie gekomen dat het inderdaad een poolvos was. Tot in de details ("7 of 8 donkere haren in de pluim van de staart") voldeed het dier aan de kenmerken. De heer Jagtenberg heeft, zo meldt dit bericht verder, het dier laten opzetten om de hal van zijn woning wat op te fleuren.

De kop boven het artikel heeft mogelijk te maken met een advertentie in de kranten van dat jaar.