

Jonge Boerenstand (vervolg)

Natuurlijk willen we weer graag weten wie er op de foto staan. Hieronder twee uitsneden uit de foto van de vorige pagina, die we van Willemien Kuypers hebben gekregen. Nr. 13 is haar vader Wim Kuypers. Wie zijn de andere personen en wie kan ons helpen aan meer foto's en verhalen over de Jonge Boerenstand?



WHAM: wat zoeken wij?

Wij zijn altijd op zoek naar foto's, video's, 8mm films, bidprentjes, ansichtkaarten, oude akten, krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten, verenigingsblaadjes, landkaarten en andere zaken met een opdruk uit of over Alphen.

Ook recente exemplaren zijn welkom, die worden ook ooit oud. Dus nu is het de tijd om ze te bewaren

We hebben al heel veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denkt u niet te snel: dat kennen ze vast al. Als u ons even belt, voorkomen we misschien dat er iets waardevols wordt weggegooid.

Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen.

Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas (WHAM)

Johan de Jong tel. 56 1557 Ben van Dijk tel. 56 1942
Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 Jan van der Voort tel. 56 1632

email: wham@alphenaandemaas.com www.alphenaandemaas.com

Nieuwsbrief april 2007

Reacties op de zoekplaatjes

De Union van februari leverde snel reacties op. Het rijtje cursisten van de Middenstand werd door verschillende mensen helemaal herkend.



De namen zijn: (v.l.n.r.) Meester Van Oorsouw, Hendrik van Gruijthuisen, Jan Holl (zoon van Hannes 'de smid'), Albert Liefkens, Tineke van de Wert, Jan Jagtenberg, Kees Derks en Toon van Os.

Iedereen gaf ons dezelfde namen, dus zijn we nu zeker van onze zaak. Alle 'inzenders' bedankt!

We kregen ook reacties op de foto van de Driehuizen. We weten nu, dat in het huis rechts op de foto eerst de familie Grad v.d. Boogaard en pas later de familie Wim Jagtenberg woonde. Ook voor deze correctie hartelijk dank!

Den Haag.



Deze foto van de Kerkdijk, met links de winkel en het café van Jan van Wichem, is ook te vinden in onze uitgave Alphen aan de Maas in oude ansichten.

De buurt vanaf deze huizen tot aan de Hogendijk (dijk bij de begraafplaats) werd voor 1900 Den Haag genoemd. Het meest noordelijke deel van Greffeling heette in die tijd officieel Het Hoofd. Er bestaat een ansichtkaart waar deze naam wordt genoemd. De naam Den Haag kennen wij alleen uit officiële adressen van de gemeente.

Tegenover De Olifant is hier het woonhuis van de familie Frans Kuijpers – Hol te zien. Zij kwamen daar rond 1930 wonen. In het gezin waren 4 kinderen en een korte tijd woonden de ouders van Hendrika Hol hierbij in. Later is dit huis in een schuur veranderd, waarbij het houten binnenwerk behouden is.

Verder rechts het huis van Klaas van den Bosch en zijn vrouw Bertha, die veel kinderen in Alphen mee op de wereld geholpen heeft. Daar tegenover het huis waar Hendrik Steenbruggen met zijn zuster Dina woonde. Naast dit huis is in later jaren het z.g. melkfabriekske gebouwd. Wij hebben de informatie dat met boter uit dit fabriekje nog eens een prijs gewonnen is. Wie heeft nog foto's of informatie over dit fabriekje?

Jonge Boerenstand

Op zaterdag 18 november 1933 werd de 'nieuwe' brug bij Zaltbommel geopend. Onderstaande fragmenten komen uit de krant 'Het Vaderland' van 18 en 19 november 1933.

Van Utrecht naar Den Bosch is een dik half uur rijden. Maar driemaal moet men over 't water: bij Zaltbommel was 't moeilijkst overzetten: thans gaat het in één vaartje, eerst de lichte helling op tot tien meter boven den waterspiegel, dan de prachtige, breede brug, waar makkelijk vier of vijf auto's naast elkaar kunnen rijden en dan weer naar beneden direct op Hedel af, waar men de Maas oversteekt op een, naar verhouding, niet slechte schipbrug.

Honderden belangstellenden uit de omgeving o. w. besturen en leden van verschillende plaatselijke verenigingen, hadden zich hier opgesteld. Ook was aanwezig het regiment wielrijders uit Den Bosch onder leiding van kapitein Kloppenburg. Een plaatselijk muziekkorps bracht bij de plechtigheid enkele malen het Wilhelmus ten gehoor.

Ook de Jonge Boerenstand uit Alphen was bij deze opening aanwezig.

