

Nieuw zoekplaatje

Op onze nieuwe foto een gezin op één van de pijlers van de stuw.

Vader (of een grote broer?) zit heldhaftig voorop, moeder en oma staan achter de 6 kinderen (uit één gezin?).

Wij hebben geen idee wie dit zijn. Wie maakt ons wijzer ?



WHAM: wat zoeken wij?

Wij zijn altijd op zoek naar foto's, video's, 8mm films, bidprentjes, ansichtkaarten, oude akten, krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten, verenigingsblaadjes, landkaarten en andere zaken met een opdruk uit of over Alphen.

Ook recente exemplaren zijn welkom, die worden ook ooit oud. Dus nu is het de tijd om ze te bewaren

We hebben al heel veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denkt u niet te snel: dat kennen ze vast al. Als u ons even belt, voorkomen we misschien dat er iets waardevols wordt weggegooid.

Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen.

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Johan de Jong tel. 56 1557 Ben van Dijk tel. 56 1942
Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 Jan van der Voort tel. 56 1632

email: wham@alphenaandemaas.com www.alphenaandemaas.com

WHAM

Nieuwsbrief mei 2007

Voorwoord

Dit is al weer de 6^e Union waarin, dankzij onze sponsor Lighthouse, onze maandelijkse nieuwsbrief staat. De reacties zijn geweldig positief. Ons nadeel, dat we de pagina's kant en klaar moeten aanleveren, wordt gezien als een voordeel omdat de bladzijden zo gemakkelijk kunnen worden bewaard. Ze zijn overigens ook te vinden en te downloaden via de website www.alphenaandemaas.com.

Vorige maand gingen we voor het eerst ook 'de boer op' met onze verzameling. We waren te gast bij de Damesvereniging in dorps huis De Hucht. Daar vertoonden we onze nieuwste aanwinst: foto's genomen in 2007 op precies dezelfde plaatsen als de foto's in onze uitgave Alphen aan de Maas in oude ansichten.

De avond heeft ons ook weer namen en foto's opgeleverd, die ons dichterbij ons doel brengen: *de geschiedenis van Alphen bewaren en doorgeven*.

Oproep !

De verzameling van Cornelis van de Wert (foto's en krantenberichten) zit geplakt in een honderdtal boeken, waarvan wij een index hebben gemaakt, zodat opgezocht kan worden wat er in staat.

De verzameling is helaas niet meer compleet. Een aantal boeken van *verenigingen* en soms ook *families* is bij andere mensen terecht gekomen.

Enkele boeken zijn we op het spoor gekomen en hebben we mogen kopiëren (Fanfare, Avios, Edo, Kerk), maar we hopen ook de andere boeken nog eens te vinden, om de geschiedenis van Alphen voor iedereen toegankelijk te maken. Wie heeft er nog iets voor ons ?

Reacties op de zoekplaatjes

Op de foto in de Union van maart hebben we flink moeten puzzelen. Na een eerste tip van Lia Henzen (haar broer Jan is de keeper met het witte shirt), wisten we dat de foto afkomstig was van het 25-jarig priesterfeest van Pastoor van Schaijk, in juni 1954.

Van dit feest is zelfs een film gemaakt en ook daarop zijn de voetballertjes te zien, evenals allerlei andere verenigingen die meelopen in een optocht.



De foto is mogelijk gemaakt op het terrein bij de Filipsstraat/Schutstraat, waar vroeger wel vaker evenementen als kermis e.d. gevierd werden. Het huis op de achtergrond was dan van Gerrit van Heck, het Donkerbos.

De herkende voetballers zijn:

v.l.n.r. Wim van Ooijen, Fons Sas jr., Jan de Leeuw (*Gzn.), Broer Derks, onbekend, Antoon Lagarde, Jan Henzen, Johan Hol, Piet Hooijmans en trainer Kees Bossers.

Op de achtergrond dirigeert dijkgraaf De Leeuw de fanfare.

U ziet, we zijn er nog niet helemaal uit, maar misschien volgen er nog tips.



Zandkamp 4D, 6626 KV ALPHEN AAN DE MAAS

De Nieuwe weg, een straat met vele namen

Straatnamen houden ons nog even bezig. Dit keer de weg die de buurt De Schans verbindt met Wamel.

Op de foto is te zien dat dit al lang geleden een knooppunt was, waar de ANWB door middel van een richtingwijzer de vreemdelingen de weg wees. Deze richtingwijzer is een van de oudst bekende (bovenaan met een vogel).

Bij deze richtingwijzer, bij het oude stoomgemaal van de Leeuwense Sluis, waar nu eetcafé 't Anker is, stond vroeger een muurtje langs de dijk, wat een geliefde ontmoetingsplaats was in die tijd. Een hangplek, zouden we tegenwoordig zeggen.



De jongedame op de foto zou Suze Greep zijn, maar mogelijk heeft iemand een ander idee.

De Nieuwe weg is bekend met verschillende namen.

In de besluiten van B. en W. is al op 22 okt. 1844 sprake van de aanleg van een weg van Oss naar het Rijnspoorwegstation aan De Klomp Veenendaal via de Schans.

Op oude kaarten (1900) wordt de weg Kort en Lang Hartige steeg genoemd. Op een kaart uit 1950 staat de naam Lange Hertogsteeg. Veel mensen in Alphen kennen de naam Zandweg nog.

De weg is vroeger door veel arbeiders uit Alphen gebruikt om naar hun werk op de fabriek in Tiel te gaan. Veel mensen werkten toen bij Daalderop of bij De Betuwe. Ook werknemers in de meubelindustrie in Ben. Leeuwen (Salet) gingen over deze weg. 's Morgens vroeg was het een hele onderneming om deze weg vol kuilen en gaten in het donker te begaan. Van tijd tot tijd werden de gaten met wat grind opgevuld door werklieden van de gemeente Tiel!

Tijdens de ruilverkavelingwerkzaamheden is ook deze weg geasfalteerd.