

Zoekplaatje Echtbaar

De trouwfoto van dit echtpaar is bij de rommelmarkt van de Molenridders uit de ingeleverde spullen gehaald en aan ons geschonken. We hebben dus geen idee uit welke hoek dit echtpaar afkomstig is. De foto, 30 x 40 cm is ingelijst.

Wij vragen ons af of iemand dit echtpaar kent.



Zoekplaatje Felicitatie kleuters

Het was toch niet zo gemakkelijk om de gezichtjes van de kleuters op ons vorige zoekplaatje te herkennen. Een aantal namen kwamen al snel naar voren, maar andere gezichtjes zijn kennelijk te slecht te zien om nog weer te herkennen.

Wij noteerden: 1. Rini Lagarde, 2. Willy Appeldoorn, 3. Henk Appeldoorn, 4. Gerda van Zwolgen, 5. Gerda van Rossum, 6. Wilma Kuijpers, 7. Sjaak Stensen, 9. Gerrit van Hoogstraten, 10. André v.d. Boogaard, 11. Chris de Leeuw, 12. Cilia Strik, 13. Antoinet Hol, 15. Adria Roeffen, 16. Sjaak Graven, 17. ? Gijsbers, 18. Joop Graven of Sjors v.d. Wert. Via onze site www.alphenaandemaas.com is de foto op de computer wat beter te bekijken. Misschien ontdekken de mensen die genoemd zijn nog speelkameraadjes die wij nog niet kennen. We horen het graag!

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

p/a Greffelingsestraat 23
6626 AN ALPHEN (Gld)

Elke donderdagavond in Dorpshuis
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur

RegioBank NL45RBRB0918497752
KvK nr. 11069033

Johan de Jong tel. 56 1557
Ben van Dijk tel. 56 1942
Jan van der Voort tel. 56 1632
Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425

email: wham@alphenaandemaas.com
www.alphenaandemaas.com

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas Nieuwsbrief Maart 2014, nr. 73

Dijkgraaf

We hebben in Alphen de Dijkgraaf de Leeuwweg. Toch zal het niet algemeen bekend zijn wat nu precies een dijkgraaf is. Het beroep van dijkgraaf is al heel oud: het bestaat al sinds 1325, dus bijna 700 jaar! Reinald II, de graaf van Gelre, begon toen met het aanstellen van dijkgraven. Hij wilde de waterafvoer in zijn gebied goed geregeld hebben. Daar was vaak wat mis mee, omdat de hoger gelegen plaatsen hun overtollige water maar al te graag loosden op de lager gelegen buurtschappen. Bovendien was het nuttig om de toestand van de dijken in de gaten te houden. Samen met de heemraden kreeg de dijkgraaf deze taken. De dijkgraaf diende ook persoonlijk belang te hebben bij een goede waterlossing en waterkering. Hij moest inzicht hebben in waterstaatszaken, maar ook kapitaalkrchtig genoeg zijn om geld voor te schieten voor herstel van dijken of weteringen.

Graaf Reinald II bepaalde dat zo'n dijkgraaf in het gebied moest wonen en minstens 50 morgen land moest bezitten. Op geregelde tijden werd er gecontroleerd (schouw gehouden). Vaak was de dijkgraaf ook ambtman en richter. Zijn werkgebied was de polder, dus de dijken en alles wat er verder (binnendijs) tussen lag. Net als de burgemeester werd de dijkgraaf door De Kroon benoemd.



In het Land van Maas en Waal is deze functie bijna een halve eeuw in handen geweest van de familie de Leeuw. Petrus Gerardus de Leeuw was dijkgraaf van 1907 tot 1925. Zijn zoon J.G. de Leeuw (foto) volgde hem op en vervulde deze taak tot 1955. De Dijkgraaf de Leeuwweg is naar hem genoemd, omdat deze weg aangelegd is bij de ruilverkaveling waarbij J.G. de Leeuw een belangrijke rol heeft gespeeld.

Het polderdistrict Groot Maas en Waal is in 2002 opgegaan in het Waterschap Rivierenland. De heer Roelof Bleker is daar tegenwoordig onze dijkgraaf. De bijdragen, die wij als inwoners (ingelanden) moeten betalen voor o.a. onze bescherming tegen het water, vinden we als watersysteemheffing terug op onze belastingaanslag BSR.

Watersnoodhuisjes

Het is bijna 90 jaar geleden dat Alphen en de omliggende plaatsen in het Land van Maas en Waal voor het laatst getroffen werden door een watersnood. In de oudejaarsnacht van 1925/1926 brak de Maasdijk bij Overasselt door en het water was binnen enkele dagen in Alphen in de straten en huizen.

Gelukkig kwam niemand om bij deze ramp, maar veel dieren overleefden het niet. Ook was er erg veel materiële schade. Dat kwam natuurlijk ook wel omdat de behuizing in deze streek niet zo best was. Veel mensen woonden in slechte huizen, die tegen de dijk waren gebouwd. De manier van bouwen, met gebruik van kalk, was niet zo stabiel. Veel mensen verdienden de kost met het maken van klompen en de bomen die daarvoor gebruikt werden gingen drijven en bonkten als een stormram op de golven tegen de muren. Veel mensen trokken tijdelijk weg naar Tiel of (met de boot over de Maas) naar Den Bosch. In het jaar na deze watersnood werden mensen tijdelijk gehuisvest in noodwoningen, zoals op onderstaande foto: de families Kuipers en Graven in hun noodwoning aan de dijk (ongeveer waar nu het nieuwe kerkhof is).



In de jaren daarna zijn er in het land van Maas en Waal speciale huizen en huisjes gebouwd voor de mensen die dakloos waren geworden. In Alphen staan er nu nog ruim 60. De meeste in de Sluisweg, Lindenlaan, Elsweg en Wamelseweg, maar ook hier en daar nog verspreid in het straatbeeld. Uit oude stukken hebben we de namen en adressen kunnen achterhalen van de

oudste bewoners van deze huizen. Door speurwerk konden we ook vaak wel nagaan wie er nu in die huizen wonen. We zijn hier nog volop mee bezig en alle tips zijn welkom!

Deze huizen hebben of hadden allemaal een speciale steen rechts en links in de voor- en achtergevel, in de hoek net onder de kap. We zijn op zoek naar oude foto's van deze watersnoodhuisjes, want er zijn er veel verbouwd en nauwelijks meer als zodanig te herkennen. Ook vragen wij ons af of misschien iemand nog het oude bestek (met tekening?) heeft van zo'n oorspronkelijke woning. Daaruit kan dan misschien worden afgeleid wat de functie van de speciale hoeksteen vroeger is geweest. Wie helpt ons verder?



Redding



Dit stukje stond op 30 maart 1922 in de Nieuwe Tilburgse Courant.

In eerste instantie zou je misschien kunnen denken dat het dan over de plaats Alphen NB zou gaan. De naam Gremmen komt daar in deze tijd echter helemaal niet voor, en de Maas is daar ook ver te zoeken.

In Alphen Gld is Jacobus Gremmen (later winkelier Koos Gremmen) geboren op 19 juni 1918 en hij was dus 3 jaar. Hij woonde in de Dreumelweg, en aan de Schansedijk woonde zijn redder Johannes Christianus Janssen (Has). Hij was geboren op 11 juni 1911 en was dus net 11. Ondanks zijn moed wordt hij toch nog een 'dreumes' genoemd.
