

## De klant is koning!

Tijdens een van onze open avonden kregen we bezoek van Kitty van der Vliet. Zij woonde een aantal jaren in Alphen, tijdens de ontzandingswerkzaamheden van de Oude Maas aan de Nieuwe Schans in de vijftiger jaren. Ze verraste ons met oude foto's, een krantenartikel en verhalen uit die tijd. Een van die verhalen willen we graag in deze nieuwsbrief vermelden.

De Kaliwaal had een kantoor in een houten huis dat bij het veerhuis stond. Aanvankelijk was haar man door de week in de kost bij de familie Van Soest. Later woonden ze in Alphen op een ark. Kitty was het leven in het westen in de stad gewend. Daardoor was ze onaangenaam verrast toen er op een dag plotseling een bakker (waarschijnlijk Martien van Rossum) bij haar in huis stond. Ze vertelde daarover:

“Op een keer kom ik vanuit de kamer in de keuken en daar staat de bakker: Ik schrik me een hoedje en zeg: “Kunt u niet bellen?” Waarop de bakker verbaasd antwoordt: “Ik bel nog niet bij de burgemeester.” Ik weer: “Al belt u niet bij de koningin, ik schrik me een ongeluk!” De volgende dag. De bel. Ik open, en daar is de bakker, die een diepe, diepe buiging maakt en deftig zegt: “Mevrouw Van der Vliet, hoeveel brood wenst u?”



*V.l.n.r. achter: Tonia van den  
Dobbelsteen,  
Janus van Rossum, Bets Hol en  
bakker Martien van Rossum.  
Voor: Bets van Rossum en Nelly  
van Rossum.*

## Wat een families!

Wie vanuit een andere plaats in Alphen komt wonen krijgt wel eens de indruk dat iedereen hier familie is van elkaar. Zo wonen er heel veel Derksen, Van den Boogaards, Lagardes, Van Lenten, enz.

Van veel grote gezinnen zijn de familieleden in het dorp blijven wonen en zeker als je enkele generaties terug kijkt is er vaak een familieband. Het uitzoeken van je familiegeschiedenis is een leuke bezigheid! In ons archief is van families uit Alphen en de gebeurtenissen tijdens hun leven heel veel te vinden.

Bij onze tentoonstelling, die voor dit jaar gepland is op zondag 6 oktober willen we uit de kast halen wat we van verschillende Alphense families zoal bewaard hebben.

Daarbij zijn we sterke staaltjes van vermenging van families tegen gekomen, maar onderstaand voorbeeld slaat toch wel alles. Honderd jaar geleden haalde het heel veel verschillende kranten zoals De Leeuwarder Courant, De Maasbode en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant. Vier maanden later stond het zelfs in De Surinamer, een nieuws- en advertentieblad dat werd uitgegeven in Paramaribo.

### Hersengymnastiek.

In de gemeente Appeltern (Geld.) trouwden onlangs de vader en de zoon v. T. met de twee zusters S. De zoon wordt daardoor de zwager van zijn eigen vader, of de eene zuster de schoonmoeder van de andere.

Tegelijk werd het huwelijk voltrokken tusschen een dochter van T. en een broer van de zusters. Deze dochter wordt daardoor de schoonzuster van haar eigen vader en haar man vereenigt de kwaliteiten van zoon en zwager in zijn persoon. Verliest de dochter den eerbied voor haar vader niet uit het oog, dan zal zij moeder tegen haar schoonzuster moeten zeggen.

*De Surinamer*  
14 maart 1920

Het betreft hier een Alphense familie. Appeltern wordt genoemd omdat Alphen in die tijd bij de gemeente Appeltern hoorde. Van het gezin Van Teeffelen trouwden op 29 november 1919 vader Johannes Marinus en zoon Bernardus

Adrianus met twee zussen uit het gezin Savelkous. Voor vader was het uiteraard zijn tweede huwelijk en hij trouwde met Mathilda Maria Gertruida, de op één na oudste dochter uit het gezin Savelkous. De zoon trouwde met Leonarda Maria, de elfde uit dit gezin en zij was ook wel zeventien jaar jonger dan haar zus, die nu ook haar stiefmoeder werd.

Bijna acht maanden later pas en dus niet tegelijk zoals in de krant staat, hebben nog twee leden van deze gezinnen elkaar het ja-woord gegeven. Op 22 juli 1920 trouwde namelijk Jana van Teeffelen met Hein Savelkous. Van deze bruiloft zijn prachtige foto's bewaard gebleven van het gezelschap op de veerpont tussen Oijen en Alphen.



De ingewikkelde familieverhoudingen leveren al de nodige hersengymnastiek op, maar hoe die kranten wisten te schrijven over een huwelijk dat pas acht maanden later plaats zou vinden is ons nog steeds een raadsel.

---

## Honderd jaar geleden: woningnood voor de burgemeester

In augustus 1919 werd Marie Louis Constant Eschweiler burgemeester in de gemeente Appeltern. In oktober van dat jaar beklagde hij zich erover dat hij in de gemeente *“met bebouwde uitgestrektheid van 3 à 3½ uur”* geen woning kan vinden, *“noch in koop, noch in huur, noch in gebruik, zoo dat ik genoodzaakt ben met mijn gezin kamers te betrekken in het aan de overzijde der Maas gelegen Megen.”* Eschweiler bleef hier slechts vier jaar burgemeester.

---

## Zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (2)



Op 1 mei 1953 werd gevierd dat R.K. v.v. VIOS twintig jaar geleden werd opgericht. Bovenstaande foto is de tweede uitsnede van een grote groepsfoto die op die dag gemaakt werd. Wie kan ons vertellen welke dames en heren op deze foto staan?

---

## Oplossing zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (1)

We kregen van twee kanten een oplossing binnen van het zoekplaatje van vorige maand. Linksboven Johan Lagarde of Thé Appeldoorn, Piet Meijs, Dirk van Teeffelen, Antoon Lagarde en rechts bovenaan Harry Kuypers. Linksonder Lambert van Uden, Wim Gijsbers en rechtsonder Johan Derks. Onze dank gaat naar Henk van den Boogaard en Truus Hulsen voor de aangeleverde namen.

### Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

p/a Greffelingsestraat 23  
6626 AN ALPHEN (Gld)

Elke donderdagavond in de Edohof  
van 20.00 tot 22.00 uur

RegioBank NL45RBRB0918497752  
KvK nr. 11069033

Peer Witzel	tel. 56 2195
Ben van Dijk	tel. 56 1942
Adrie van Hoogstraten	tel. 56 2425
Johan de Jong	tel. 56 1557

email: [wham@alphenandemaas.com](mailto:wham@alphenandemaas.com)  
[www.alphenandemaas.com](http://www.alphenandemaas.com)

# **Tentoonstelling**

## **Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas**

**Zondag 6 oktober a.s.**

**Van 10.30 tot 16.00 uur**

**Documentatiecentrum aan de Schoolstraat**

Het thema van onze jaarlijkse tentoonstelling is deze keer

### **Wat een families!**

In ons archief bewaren we oude foto's, krantenknipsels, bidprentjes en andere herinneringen aan personen die in Alphen hebben gewoond. Op deze tentoonstelling halen we "alles uit de kast" over bekende families in Alphen, zoals Lagarde, Hol, de Leeuw, van Rossum, Derks enz.

De toegang is voor donateurs van WHAM en kinderen gratis.  
Andere bezoekers betalen 2 euro per persoon.

We hopen net als in voorgaande jaren weer veel bezoekers te mogen ontvangen.

Tijdens deze tentoonstelling zullen ook de eerste exemplaren  
van het nieuwe boek

**Alphen in vroeger tijden 2**

verkrijgbaar zijn.

## Nieuw boek over de historie van Alphen

Al meer dan twaalf jaar verzorgt de Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas maandelijks een nieuwsbrief in de Union. Daarin zijn steeds stukjes te lezen over dingen die in Alphen in vroeger tijden zijn gebeurd. Ook is er in elke uitgave een zoekplaatje met personen waarvan wij de naam niet weten.

We weten dat veel mensen deze bladen bewaren, maar het is zoveel mooier als deze informatie gebundeld is in een boek met prachtige foto's. Na het succes van de uitgave van deel 1 in 2014 is er nu deel 2. Het boek telt 212 pagina's en evenveel afbeeldingen en is voorzien van een namenindex, zodat personen gemakkelijk kunnen worden teruggevonden.

Het boek is a.s. zondag 6 oktober tijdens onze tentoonstelling te koop, maar ook daarna is het verkrijgbaar voor € 17,50. Voor de echte liefhebbers is een zeer beperkt aantal met harde koft te koop voor € 22,50. Donateurs krijgen 1 keer € 2,50 korting.

Van deel 1 is nog een beperkt aantal over. Dit boek is nog bij ons te koop voor € 12,50. Koopt u beide delen dan is de bundelprijs slechts € 25,00.

