

Vuurwerk in de kerk

Er zijn zeker nog mensen in Alphen die zich dit voorval kunnen herinneren. Deze kwajongensstreek had een uitwerking die de jongens op dat moment zeker niet beseften. Het gebeurde op Tweede Kerstdag in 1954. In een volle kerk, een plaats waar niemand op zoiets rekende. Jeugdige onnadenkendheid, maar door de rechtbank werd het hoog opgenomen.

Ook al zeiden de ouders dat ze als straf al niet naar een uitvoering hadden mogen gaan en enkele zondagavonden

binnen hadden moeten blijven. De raadsman vroeg om vrijspraak omdat hij de paniek en chaos wel wat overdreven vond.

Maar op 1 april werden beiden veroordeeld tot dertig gulden boete. De kerk deed er nog een schepje bovenop. Een aantal zondagen moesten de beide booswichten tijdens de mis op een bidstoel vóór in de kerk plaatsnemen als penitentie voor hun zonden.



Van Daalwijk, een opmerkelijke veerman

De talloze advertenties, die in oude kranten te vinden zijn, gaan meestal over verpachtingen of verkoop van huizen en landerijen. Aan het einde van het jaar werd onze aandacht getrokken door een niet alledaagse nieuwjaarswens van een Alphense veerman in 1892.