



(Her)kent U ze nog?

Koninginnedag 1988

Vijf en dertig jaar geleden alweer! Op Koninginnedag was er een activiteit op het Burgemeester Baltussen plein. Waarschijnlijk met allerlei (kinder)spelletjes, waarvan we hier een foto zien uit het archief van Buurtvereniging De Heuténders.

Rob de Bot zit hier op zijn post, maar we zijn benieuwd of iemand de namen weet van de overige personen op dit zoekplaatje.

Reacties graag aan
wham@alphenaandemaas.com

Oplossing zoekplaatje Misdienaars?

Bij ons vorige zoekplaatje dachten we te maken te hebben met een groepje misdienaars uit Alphen, maar gelukkig hielp Gerard Derks (die ook op deze foto stond) ons al snel uit de droom!

Zijn reactie:

Deze foto is gemaakt in Appelscha Friesland. Eerste klas LTS Tiel.

Onder leiding van meester Mulder (die was daarna de vriend van Nellie van de Pastoor). Op de foto vanuit Maas en Waal Hans Driessen (tweede van links gebogen achter andere persoon), Marcel de Bont (met open mond rechts naast meester Mulder). Meester Mulder rechts achterin met bril.

De rest zijn jongens uit Tiel en omgeving.

Hartelijk dank Gerard, wij bewaren dit plaatje bij het plaatje!

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

p/a Greffelingsestraat 23
6626 AN ALPHEN (Gld)

Elke donderdagavond in de Hucht
Van 20.00 tot 22.00 uur
RegioBank NL45RBRB0918497752
KvK nr. 11069033

Ben van Dijk tel. 06 15863092
Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425
Grad van de Wert tel. 06 53274849
Hennie Auwens tel. 06 12683743

email: wham@alphenaandemaas.com
www.alphenaandemaas.com

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Nieuwsbrief

april 2023, nr. 163

Levensboom

Zaterdag 18 maart waren een paar honderd deelnemers van de Alphse Kwis op zoek naar een levensboom. Dit smeedijzeren sierwerk is in Alphen wel op 8 plaatsen te vinden, maar met 5 was de organisatie al tevreden. Het was frappant hoe vaak deze adressen gevonden werden!

Al heel snel had men door dat er vooral bij de oudere dijkhuizen gezocht moest worden, en steeds in het "bovenlicht" boven de voordeur. Maar ook in de Middendam was een (miniatur) exemplaar te vinden. In de Molensstraat werd geconstateerd dat er op nummer 14 een op de kop is aangebracht!

Bij de levensboom is het wortelgedeelte namelijk groter dan de vertakking.



De oudste levensbomen stammen uit de negentiende eeuw, uit een tijd waarin het industrieel vervaardigen van ijzeren gebruiksvoorwerpen opkwam. Ze konden daardoor relatief goedkoop en op grotere schaal geproduceerd worden. Het wit geschilderde ornament is symmetrisch en vertoont in het algemeen een rijkversierde, rechtopstaande stam met een uitgebreid, gestileerd wortelstelsel en een bescheiden kruin, waarin zich twee belletjes of klokjes bevinden. De levensboom is vaak van gietijzer en meestal wit van kleur. De boom heeft een symbolische functie. Met zijn wortels in de bodem en de takken gericht naar boven kan hij worden gezien als een verbinding tussen hemel en aarde.

Sommige mensen zien de levensboom als een bemiddelaar tussen mensen en goden. Anderen zijn van mening dat de boom de eeuwigheid symboliseert. In het voorjaar komen de knoppen uit, het groeien gebeurt in de zomer, vruchten en zaden worden verspreid in de herfst en in de winter is er rust. Maar daarna begint alles weer opnieuw, elk jaar weer.....



De levensboom is niet typisch iets voor onze streek. Als je er op gaat letten komen ze op veel meer plaatsen voor, in oude boerderijen, in het bovenlicht boven de voordeur.

Één uitzondering hierop hebben we in Alphen bij Molendijk 6, daar is het sierwerk op de gevel geplaatst.

Van Kerkplein, Burgemeester Baltussenplein, Pleinpopplein tot Dorpspark?

Het plein, zoals we dat nu in Alphen kennen, wordt meestal het Kerkplein genoemd. In 1962 nam de Gemeente Appelteren voor de eerste plannen hierover contact opnam met de R.K.Kerk. Dit perceel hoorde namelijk voor een groot gedeelte bij de eigendommen van de R.K.Kerk. Er waren bouwresten aanwezig van de boerderij van Fons de Leeuw. Het terrein liep vanaf de Driehuizenstraat langzaam op. Maar het nieuwe plein moest nagenoeg waterpas komen te liggen. De gemeente wilde dit hoogteverschil van ca 2,50 m wegwerken. In overleg met het Kerkbestuur zou er vanaf de rondweg om het plein een brede trap komen naar de ingang van de kerk. De gemeente was bereid tegemoet te komen in de kosten die hiervoor, en voor de keermuur die hierbij nodig was.



Op de tekening is te zien dat het plein aanvankelijk tot in de uithoeken ingevuld was met tegels. Het muurtje dat om het plein gelegd is, was nog wel aanleiding tot discussie. Uit de verdere correspondentie komt naar voren dat deze keermuurtjes uit "aesthetische overwegingen" toch gehandhaafd moeten blijven.

Het plein wordt aangelegd in 1965 door de laagste inschrijver, de Nederlandsche Heidemaatschappij. Als Burgemeester

Baltussen in 1970 vertrekt en burgemeester wordt van Groesbeek krijgt het kerkplein officieel de naam Burgemeester Baltussenplein.

Het plein wordt in de jaren daarna veelvuldig gebruikt. Het wordt goed benut door de vele kerkgangers bij het bezoek aan de missen. Bij ouderavonden van de school biedt het een prima parkeergelegenheid. Ook bij activiteiten in de voormalige Edohof en Dorpshuis De Hucht wordt hier volop geparkeerd.

De school maakt er gebruik van om slagbal te spelen, als het grasveld nog te nat is. De jaarlijkse kermis wordt er gehouden. De muziekvereniging gebruikt het als plek voor de taptoe.



Nadat in 2000 de najaarsmarkt door een storm werd verrast besluit de Stichting voortaan een evenement te organiseren waarbij het hele plein overdekt wordt. In 2001 verschijnt voor de eerste keer de pleinpop tent en een straatnaambordje met Pleinpopplein.

Op enig moment zijn er enkele hoeken van het plein ontdaan van tegels. De rode gravel die er voor in de plaats kwam vergt veel onderhoud en nu er maar beperkt bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden zijn deze hoeken nog al eens groen!

Op een informatieavond op 14 maart in het dorpshuis heeft de gemeente West Maas en Waal de plannen voor de vergroening van het Burgemeester Baltussenplein gepresenteerd. Het zal herschapen worden in een park met groen en bomen, waar slechts een klein aantal parkeerplekken blijven bestaan. Reacties op dit plan kunnen tot en met 6 april via de website van de gemeente worden gegeven.



Jubileum Muziekvereniging St. Lambertus

Dit jaar viert de muziekvereniging St. Lambertus haar 75 jarig bestaan. In de aanloop daar naartoe nemen wij enkele maanden een stukje (voor)geschiedenis van deze verenging op in onze Nieuwsbrief op.



Op deze foto uit 1968 steelt de muziekvereniging de show op het plein bij de terugkeer van de sacramentsprocessie. Voorop loopt tamboermaitre Piet van Rossum.